

Vraag het aan Morya

Levenslessen



Hervind de vreugde van een kind

“Iedere keer dat je met de verwondering leeft, door de openheid van je hart die je naar buiten leert te brengen, zal je een stukje van de vreugde leren hervinden die je ook in je kinderjaren hebt gehad.

Toen je kind was, kon je gelukkig zijn met de zon, met een mooie dag, met de belofte van een wandeling die je zou maken of een spelletje dat je zou doen. Je kon gelukkig zijn met die kleine dingen van het leven en toen je in een oorspronkelijkheid bezig was, niet kijkend naar de anderen, niet vergelijkend maar gewoon vanuit jezelf levend, toen had je eigenlijk het leven in jou te pakken; en dat moet je terugkrijgen.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven”
(uit hoofdstuk 1: ‘Kunstenaars van het leven’) © Mayil.com